



‘Zuster Aloysa’

Opvanghuis voor kwetsbare meisjes in Diyarbakir

Stichting Hurmet is een humanitaire organisatie, die zich richt op het geven van hulp aan kansarme kinderen in Turkije. Mede dankzij deze stichting zal er binnenkort een opvanghuis voor kwetsbare meisjes geopend worden in Diyarbakir. Als eerbetoon aan zuster Aloysa van Amersfoort zal dit opvanghuis de naam dragen van deze bekende maatschappelijk bewogen religieuze. Zuster Aloysa van Amersfoort (1930- 2014) behoorde tot de congregatie van de Zusters van Liefde van Schijndel. Vanaf de jaren 80 tot aan haar dood zette zij zich zeer actief in voor de Koerden. Zo was ze in 1990 nauw betrokken bij de hongerstaking van Koerden in de Catharina kerk in Eindhoven. In 1993 heeft zij de stichting Cizira Botan opgericht, die zich inzet voor de positie van vrouwen en kinderen in Oost-Turkije

(www.cibonederland.nl). Door haar openlijke steun aan de Koerden dwong zuster Aloysa veel respect af. Ze had een scherpe kijk op sociale verhoudingen en actuele ontwikkelingen. De gemeente Diyarbakir wil de naam van zuster Aloysa verbinden aan het opvanghuis om daarmee door te laten klinken dat vreedzaam samenleven van mensen van verschillende achtergronden mogelijk is. De naam van Zuster Aloysa zal op meerdere manieren voortleven in Oost-Turkije.

Veel Koerden zijn van huis en haard verdreven, toen in de jaren negentig Turkse militairen veel dorpen in het zuidoosten vernietigden in hun strijd tegen de PKK. Vervolgens waren er in Syrië, Irak en Turkije de destructieve gevolgen van de gewelddadige annexatie door IS. Miljoenen Koerdische gezinnen ontvluchtten het geweld. Al deze conflicten hebben een enorme impact op de Koerdische kinderen; hun toekomstperspectieven worden ernstig gehinderd of verstoord. De stichting Hurmet wil in deze kinderen investeren en een aantal basisvoorwaarden creëren die bijdragen aan een betere persoonlijke ontwikkeling. Het gaat hierbij om ontheemde kinderen en kansarme kinderen, veelal hebben ze geen woonplaats, onderdak of ouders meer, waardoor

de kinderen moeten zwerven en gedwongen zijn om buiten te leven. Hurmet bestaat uit vrijwilligers die zich al jaren bezighouden met de situatie van kinderen in Turkije. Het woord ‘hurmet’ ligt dicht bij het Nederlandse begrip ‘respect’. Stichting Hurmet is opgericht teneinde de ontwikkeling van kinderen te beschermen en te waarborgen.

Het initiatief van een opvanghuis voor kwetsbare meisjes in Diyarbakir sluit naadloos aan bij de doelstelling van Hurmet om zich in te zetten voor vluchtelingenkinderen en met voor meisjes. Meisjes komen door de gangbare cultuur, waarden en normen (uithuwelijken, onderwijskansen, mogelijkheden voor economische zelfstandigheid en zelfontplooiing) vaker in een achterstandspositie terecht. Medio 2016 zal het opvanghuis voor meisjes geopend worden. Achtergrond of religie speelt geen rol voor toelating. Naast ruimte voor nachtelijk verblijf zijn er in het opvanghuis ook les- en vergaderlokalen, een naaiatelier, een computerpracticum en een lokaal voor internetgebruik. Naast opvang gaat het in dit huis immers ook om educatie en het vergroten van competenties van deze meisjes op de weg naar meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid en welbevinden. www.hurmet.nl



In het midden zuster Aloysa, geflankeerd door twee dierbaren